

Lives

Hij en zijn ex
Bloedirritant!



De moeder én man van Tessa hebben kanker
'Ik leef van scan naar scan'

Lente & de benen bloot!
De nieuwste onthaarmethodes

GESTOLEN, GEADOpteERD, GEDONEERD



Op zoek naar je echte ouders

Verlegen, speels of...
een beest in bed!

De test wijst 't uit



NR. 15T/M 16 april 2006

ADWIESPRIJS € 1,90 • BELGIË € 1,90
• PORTUGAL, SPANJE, ITALIE, OOSTENRIJK, FRANKRIJK,
GRIEKENLAND € 3,70 • TURKIJE 6.000.000 TL





Mariana

is geadopteerd uit Peru.
Vorig jaar spoorde
haar familie haar op
via *Spoorloos*.

Mariana (24): "Ik was nooit echt nieuwsgierig naar mijn biologische ouders. Ik had een prima leven bij mijn adoptieouders. Zij hebben nooit geheimzinnig gedaan over mijn adoptie. Op mijn vijftiende gingen we naar Peru, om te zien



waar ik vandaan kwam. Ik was er toen nog niet aan toe om naar het ziekenhuis te gaan voor informatie over mijn herkomst. Maar als ik op dat moment had geweten wat ik een paar jaar later zou weten, had ik het zeker gedaan."

Spoorloos

"Vorig jaar mei kreeg ik via school een e-mail van *Spoorloos*. Hierin werd gevraagd of ik de redactie van het programma zo snel mogelijk wilde bellen. Ik vond het een rotgrap. Maar wat bleek? Mijn biologische familie zocht me. Via *Spoorloos* kreeg ik informatie over mijn echte geschiedenis en die is heel anders dan mijn adoptiepapieren beschrijven. De dag nadat mijn biologische moeder thuis was bevallen van mij, kwam een maatschappelijk werkster, mevrouw Rosa, op bezoek. Zij zei dat ik naar het ziekenhuis moest voor onderzoek. Mijn moeder kon niet mee omdat ze geen geld had en nog vier kinderen, dus nam mevrouw Rosa mij mee. Toen ik na een paar dagen nog niet terug was, eiste mijn moeder uitleg. Mevrouw Rosa vertelde toen de schokkende waarheid: omdat mijn moeder al zo veel kinderen had en mijn vader nooit thuis was, had ze me ter adoptie gesteld. Om de kost te verdienen werkte mijn vader namelijk als bouwvakker in het Andesgebergte.

Gek van verdriet bleef mijn moeder achter met alleen twee foto's van mij. Wel kreeg ze mijn nieuwe naam te horen en werd haar verteld dat ik was geadopteerd door een Nederlands echtpaar. Waarschijnlijk kreeg mevrouw Rosa geld toen ze mij ter adoptie gaf. Niet van mijn pleegouders, want zij hebben nooit geweten dat ik was gestolen. Hen was verteld dat mijn moeder niet voor mij kon zorgen omdat ze in een crisis zat. Toen ik dit hoorde, stond mijn wereld op z'n kop."

Twijfel

"Mijn familie heeft me altijd gezocht. Het was bizar om te beseffen dat iemand die ik niet ken

er zó naar verlangde mij te zien. Mijn moeder is een vechter en deed er alles aan om me terug te vinden. Zij zorgde dat de kinderrechtster en mevrouw Rosa achter de tralies belandden en dat is een hele prestatie voor een arme vrouw in een land als Peru. Maar mij kreeg ze er niet mee terug, dus ze bleef zoeken. Toen ze vorig jaar ernstig ziek werd, nam haar zoon de zoektocht over. Via internet zocht hij contact met een Nederlandse organisatie die hem doorverwees naar Spoorloos.

grapje tegen mijn biologische moeder. Het kwam wat onhandig over, typisch iets voor mij, maar dat kwam door de zenuwen. Ook mijn adoptie moeder werd met liefde ontvangen. Mijn biologische moeder wist gelukkig dat mijn adoptie moeder de waarheid achter de adoptie niet wist. Ik lijk erg op mijn vader, we hebben dezelfde 'Madonna-moedervlek'. En dan al mijn broertjes en zusjes... Het waren er zó veel, ik werd helemaal warm vanbinnen. Het klikte goed tussen ons, ik voelde

'Het was bizar om te beseffen dat iemand die ik niet ken er zó naar verlangde mij te zien'

Even was ik bang dat mijn biologische moeder mij wilde opeisen, maar die angst verdween snel. Ik wilde haar graag ontmoeten, vertellen hoe goed ik het heb bij mijn adoptieouders en welke kansen ik heb gekregen. Maar ik twijfelde over Spoorloos, want ik zou met mijn verhaal op televisie komen. Ook konden mijn adoptieouders in een kwaad daglicht worden gesteld, omdat ik op een onrechtmatige manier ben geadopteerd. Dat wilde ik ze niet aandoen; zij hebben mij nooit op die manier willen adopteren. Toch besloot ik op de professionaliteit van Spoorloos te vertrouwen."

Zenuwachtig

"Ik kreeg steeds meer informatie over mijn familie. Zo bleek dat ik nog zes broers en zussen had! Dát stond niet in mijn adoptiepapieren. In september 2005 ging ik met mijn adoptie moeder naar Peru. Door er niet te veel over na te denken probeerde ik me sterk te houden. Ik besloot me niet gek te laten maken door dit bizarre verhaal. Uiteindelijk ontmoette ik mijn familie. Ik was hartstikke zenuwachtig en mijn biologische moeder was erg emotioneel. Het was een supermooi moment, dat gefilmd is door Spoorloos. Om het iets minder heftig te maken, maakte ik een

me echt thuis. Binnen vijf minuten kletsten we honderduit. Het mooiste vond ik dat mijn moeder de dochter die na mij werd geboren Mariana had genoemd.

Na twee dagen bij mijn familie was ik helemaal uitgeput door alle emoties. Blijdschap, verdriet, verbazing; ik voelde van alles. Bij het afscheid was ik erg verdrietig. Het was moeilijk om mijn familie achter te laten, nu ik ze net had leren kennen

Ik heb regelmatig contact met mijn familie in Peru. Mijn broers en zussen geven me adviezen, ze zijn erg bezorgd om me. En ze vinden dat ik alle kansen die ik krijg moet pakken, aangezien zij die kansen daar niet hebben.

Ook al was ik niet op zoek naar mijn familie, ik ben ontzettend blij met ze. Het is een gigantisch mooi cadeau om op je vierentwintigste zo'n groot gezin erbij te krijgen. Ik ga ze snel weer opzoeken."

Filmpje kijken?

Je kunt Mariana's ontmoeting met haar ouders bekijken op www.spoorloos.kro.nl. Klik op **Video on demand** en vul bij de zoekgegevens in: Spoorloos, 2005, alle landen. Het filmpje is van 10 oktober 2005 en heet Ricardina Mardina en Henfling.